

Thit Jensens Plads

Thit Jensen 1876-1957

Dansk forfatter og foredragsholder, der gennem populære romaner og stor personlig gennemslagskraft belyste kvinders stilling i samfundet.

Som en af de første danske forfattere forstod hun at iscenesætte sig selv for at trænge igennem med sine budskaber om bl.a. ægteskab, erotik, prævention og abort. At hun overhovedet talte om sådanne tabubelagte emner skabte stor modstand i hendes samtid, men var også med til at ændre holdningen i samfundet

Thit Jensen boede i en moderne lejlighed på Toftegaards Plads med sporsløjfe, rundkørsel og lakfabrik som nabo.



Hanne Varmings Plads

Hanne Varming 1939-2022

Hanne Varming er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi 1958-1965.

Hun har lavet figurer og skulpturer af kendte bla. Victor Borge, Kongehuset og adskillige politikere. Desuden har Hanne Varming lavet ”Pigerne fra Paris”, der står i Københavns Lufthavn.

Hanne Varming havde i mange år værksted på Mosedalsvej, lige overfor Tingstedet, og har altid hentet inspiration til sit arbejde iblandt de mennesker og skæbner hun så i gadebilledet. ”Konen med hundene” siges at være inspireret af en person hun netop så omkring Tingstedet.



Inger Christensens Plads

Inger Christensen 1935-2009

Dansk forfatter der først og fremmest kendt for sin lyrik og betragtes som en af Danmarks mest respekterede digtere. Forfatterskabet spænder meget bredt over eksperimenterende romaner til systemdigtning, essays, oversættelser og meget andet. Ved sin død var hun oversat til over 30 sprog.

Et gennemgående tema i forfatterskabet er en undersøgelse af forholdet mellem kunsten, sproget og verden. Et væsentligt element i denne tematik er relationen mellem naturens fænomener og biologiens processer på den ene side og det menneskeskabte sprog på den anden side.



Bodil Kochs Plads

Bodil Koch 1903-1972

Bodil Koch blev i 1947 indvalgt i Folketinget for Socialdemokratiet.

I 1950 blev hun som den første kvinde kirkeminister.

Under Sovjetunionens præsident Nikita Khrusjtjovs besøg i Danmark i 1964 havde hun en skarp diskussion om moderne kunst; i en tid hvor verden stod med den kolde krigs "ånde i nakken".

Kunsten stod Bodil Kochs hjerte nær. I sit sidste embede som kulturminister brugte hun kunsten politisk og tolkede den som udtryk for menneskets vilkår i "en atomsprængt tid", som hun udtrykte det i et tv-foredrag, hun som kræftramt holdt ca. tre uger før sin død.



Cecil Bødgers Plads

Cecil Bødker 1927-2020

Dansk forfatter der særligt er kendt for sin børneserie om Silas, der indbefatter 14 bøger. Hendes bog Hungerbarnet (1990) blev filmatiseret i 2002 under titlen Ulvepiggen Tinke.

Formodentlig inspireret af sine oplevelser i Etiopien genoptog hun i "I Fortællinger omkring Tavs", 1971 tanken om det primitive liv som midlet mod det moderne menneskes fremmedgjorthed. Hun beskriver opdragelsens betydning for den enkeltes selvrealisering. Ofte har hun skrevet om undertrykkelse, angst og social nød, og forfatterskabet rummer dybt engagerede replikker til historiens gang.

